



# Werkblad: Leren bij de Bron

**Vragen bij Bijbelstudie Marien Kollenstaart.** Bekijk de Bijbelstudie voor je deze vragen bespreekt.

Lees 1 Korintiërs 10:1-13

1. Soms roept een Bijbelgedeelte vragen op of schuurt het. Wat raakt jou in deze tekst als het gaat om a. (de verhouding met) het volk Israël, b. om het beeld van God en c. om onze levensstijl?
2. Welke vormen van afgoderij en verkeerde manieren van seksualiteit herken je nu in jouw leven en in de kerk? Of welke beproevingen/verzoeken herken je waardoor je wankelt? Hoe kun je tóch blijven staan?
3. Leren bij de bron is leven met Jezus: Hij was er al bij tijdens de woestijnreis van het volk Israël als de water gevende rots die hen volgde. Hoe is Hij nu in jouw leven aanwezig: als rots, als water, als degene die jou volgt?

**Vragen bij Bijbelstudie Piet Jonkers.** Bekijk de Bijbelstudie voor je deze vragen bespreekt.

De spreker begint met de oproep om de impact van het Evangelie in ons leven niet te laten verwateren door het "mechanisme van de bliksemafleider".

4. Herken je het "mechanisme van de bliksemafleider" in je eigen leven? Kun je er een voorbeeld van geven?

In de video wordt gesproken over de "olijfboomtheologie". De gelovigen uit de "heidenvolken", de niet-Joden dus, mogen door het geloof in Jezus, de Messias van Israël, geënt worden op de edele olijfboom die aan Israël toebehoort. Paulus gebruikt dit beeld in Romeinen 11 waarin hij uitlegt hoe Gods verlossingsplan voor de wereld in elkaar steekt.

Lees Romeinen 11:11-24

5. Wat wil Paulus zeggen met het beeld van de olijfboom?
6. In de video gebruikt de spreker een citaat uit Romeinen 11: "Wees niet hoogmoedig, maar vrees". Wat betekent dit vers?

**Tip 1.** Lees Romeinen 11 niet alleen in de NBV (de Nieuwe Bijbelvertaling). Gebruik daarnaast ook andere vertalingen om meer grip op de betekenis te krijgen.

**Tip 2.** Nodig iemand van de NEM uit om een lezing, een preek of een cursus over dit onderwerp te geven: mail naar [secretariaat@neareastministry.nl](mailto:secretariaat@neareastministry.nl).



In het Joodse denken neemt de levenswandel, het "gaan van de weg", een heel belangrijke plaats in. Waarheid is niet iets wat gezegd of beleden moet worden. Waarheid is iets wat gedaan moet worden, dan pas is het waar.

Kies een van deze teksten: Lucas 6:43-49, Matteüs 5:14-16, 1 Petrus 2:11-12, Matteüs 25:31-46

7. Geef aan waar je in deze tekst de Joodse wortels van het Nieuwe Testament herkent.
8. Wat betekenen deze teksten voor je eigen leven?

Lees nog eens 1 Korintiërs 10:1-13

9. Hoe zou je de boodschap van 1 Korintiërs 10:1-13 in je eigen leven kunnen toepassen? Geef zo concreet mogelijke voorbeelden.