



Werkblad: Dienen uit liefde

Vragen bij Bijbelstudie Pieter Both. Bekijk de Bijbelstudie voor je deze vragen bespreekt.

Lees Ruth 3:7-14

1. Welke rol speelt Chesed in het verhaal van Ruth? Wat leer jij daar voor jezelf uit?
2. Bedenk en bespreek een voorbeeld waarin je liefde (belangeloze liefde, Chesed) ondervond in je leven. Welke invloed heeft dat gehad op jouw leven?
3. Geef voorbeelden uit onze maatschappij waarbij het belang van onbaatzuchtige liefde duidelijk wordt. Hoe gebruik jij die situaties en voorbeelden om als christen het verschil te maken?

Vragen bij Bijbelstudie Bianca Boender. Bekijk de Bijbelstudie voor je deze vragen bespreekt.

In de video vertelt Bianca dat Jezus ons oproept om elkaar de voeten te wassen. Om elkaar te dienen. Dienen is makkelijker als het bij je past of als je daardoor status krijgt. Maar dienen is moeilijker als niemand het ziet en je geen eer krijgt voor datgene wat je doet. Je hebt God nodig om te kunnen dienen. Elke keer moeten we terug naar Jezus en onze eigen voeten laten wassen. Door zijn dienende liefde lukt het ons om anderen te dienen. Dienen uit Liefde betekent dat we dicht bij Jezus mogen zijn want hij is liefde. En hoe meer ik optrek met Jezus hoe meer ik op hem ga lijken. Met wie je omgaat word je besmet ☺.

Lees Johannes 13:12

4. In welke situaties in je leven heb je deze tekst toegepast en in welke situatie op dit moment is deze tekst van toepassing? Welke actie ga jij ondernemen vanuit deze Bijbeltekst?
5. In de video benoemt Bianca dat dienen uit Liefde alleen maar lukt als je dit doet vanuit Gods liefde. En omdat Jezus een dienende Heer is wil Hij elke keer jouw voeten wassen. Neem de tijd om je voeten te laten wassen door Jezus. Wees met elkaar stil en bid. Schrijf op welke woorden, beelden, lied of Bijbeltekst er in je opkomen.

Lees Kolossenzen 3:23-24

6. Wat betekent deze Bijbeltekst voor jou? Heb jij zaken in je leven waarin je merkt dat je het meer voor mensen doet dan voor God? Vertel het aan God en vraag aan Hem wat Zijn plan is voor jouw leven.

Tip: Vraag God net als in de video “wat kan ik vandaag voor u doen? Wat is Uw plan?” Schrijf op welke actie jij gaat ondernemen en geniet van Gods liefde in je leven door Hem te dienen.

